

Zomerstop, nu al?

Sinds maart struin ik namens het AD Utrechts Nieuwsblad de amateurvelden af. Ik bezoek voetbalwedstrijden en doe daar in de krant verslag van.

Ik heb genoten! Van de hartelijke ontvangst van vrijwilligers die bij de poort staan, het wedstrijdsecretariaat bemannen of achter de bar voor drankjes zorgen. Van die typische voetbalhumor langs de lijn door mannen die elkaar op de hak nemen, of zomaar wat roepen. Ik heb genoten van ballen op de paal, prachtige acties en geweldige doelpunten. Wat loopt er ontzettend veel talent op onze velden!

Ricardo Bakker, verdediger en aanvoerder van JSV, won luchtduels waarbij hij zo hoog sprong dat er zowat een bus onderdoor kon. Ook het spel van zijn ploeggenoot Daan van der Valk is een lust voor het oog. Lijkt hij echt een beetje op Robin van Persie? Bij Zwaluwen Utrecht loopt Wesley Kinnegin op het middenveld alsof hij met de bal aan de voet geboren is. De ontwikkeling van jonge aanvallers als Anass Akharouid (Saestum) en Daan van der Ster (Kampong) ga ik de komende jaren met veel belangstelling volgen. Hopelijk keren Abderrahim Loukili en Youssef el Jebli, die kampioen werden met Hercules en naar Lienden verhuizen, snel weer terug op sportpark Voordorp. Wat een techniek hebben die mannen! En je zal als linksbuiten maar tegenover Kevin Ligtermoet staan, onvermoeibare rechtsback van de kersverse topklasser.

Het moment van de afgelopen maanden? De beslissingswedstrijd SCH-Kampong om de titel in de derde klasse. Dat Kampong won, was vooral leuk voor de spelers en supporters van de club. Maar de ware voetballiefhebber, en daar schaar ik mijzelf onder, kan onmogelijk ontkennen dat hij een harde plasser krijgt van Daan Groot Zwaafink en Diederik Hageraats. Ik ga het niet uitleggen, gaat u na de zomer gewoon een keer bij Kampong kijken.

Verdomme, is het nu al zomerstop?