

## Europa!

Het was maar een oefenpotje, toch voelde ik woensdagavond lichte kriebels. Borussia Dortmund kwam naar De Galgenwaard en in gedachten liep ik al die andere Europese (top)ploegen na, die we de afgelopen 35 jaar in ons stadion mochten verwelkomen.

Het begon allemaal in 1980 met Arges Pitesti en Eintracht Frankfurt. Daarna kwamen onder andere Hellas Verona, Dinamo Kiev, AC Parma, Real Madrid, Auxerre, Club Brugge, Celtic, Steaua Boekarest, Napoli en vele andere clubs naar Utrecht. Zoals Liverpool! We hadden het al voorspeld, Ronny, John en ik. Samen bezochten we de wedstrijd in Glasgow tegen Celtic. We vlogen via Liverpool en reisden de dag erna met de trein naar de Schotse hoofdstad. Op de terugweg, na het ondanks het 2-0 verlies onvergetelijke bezoek aan Celtic Park, pikten we ook Anfield nog even mee.

We hadden geen tijd voor een stadiontour en op onze leeftijd de hekken over klimmen voor een snelle blik op de binnenkant van het stadion leek ons geen goed idee. En dus liepen we een rondje om Anfield, brachten een bezoek aan de fanshop en stonden natuurlijk stil bij het indrukwekkende monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van Hillsborough. Ter plekke besloten we dat we thuis Celtic met een nulletje of vier zouden verslaan, in de poulefase Liverpool zouden loten en een paar maanden later zouden terugkeren op deze magische plek. We wilden, nee moesten Anfield van binnen zien...

Celtic-thuis staat in mijn persoonlijke top-3 van mooiste wedstrijden die ik ooit zag. Bijna net zo mooi was de loting de dag erna. WE GINGEN NAAR ANFIELD!!! Iedereen die erbij was vertelt het later aan zijn kinderen en kleinkinderen. Of hij praat erover in zichzelf. Of tegen een wildvreemde. De wedstrijden tegen Liverpool, en zeker die op Anfield, vergeet ik van mijn leven niet! Terwijl die wedstrijd eigenlijk ook een soort van oefenpotje was, net als die tegen Dortmund deze week. Liverpool was al door en wij waren al uitgeschakeld voor de volgende ronde. Maar voor mij, voor Ronny, voor John en voor al die andere 4000 Utrechtse was het een geweldige ervaring.

Een andere Europese grootmacht die we troffen was FC Porto. Helaas mochten we van de UEFA tegen de Portugezen niet in onze eigen Galgenwaard spelen, dankzij enkele 'lichte ongeregelheden' een jaar eerder tegen HSV (vanwege de verbouwing van ons stadion vond die wedstrijd in Arnhem plaats). Porto ontvingen wij in Groningen, in het oude

Oosterpark-stadion. De reis met de trein naar Groningen, het opstootje voor de wedstrijd tussen een supporter en, ik meen, Ben Rietveld, de 0-1 nederlaag, ook de wedstrijd tegen Porto zal ik nooit vergeten.

Al die Europese avonturen, ze smaken naar meer. Laten we zondag beginnen aan een hele mooie serie. In de stad waar we tegen Porto speelden, in de stad waar Leo van Veen zijn belangrijkste doelpunt ooit maakte. Een mooie serie en we kunnen misschien weer Europa in!